

# Årsberetning for Klan Selvdød Gnu 2018

Klan Selvdød Gnu er seniorgrenen i 1. Glostrup gruppe. Vi mødes hver torsdag kl 19:00-21:00 eller når vi ikke gider mere.

Vi er 20 spejdere i klanen, hvoraf ca. 14 af os er aktive. I løbet af året har vi en masse arrangementer, både med og uden for spejder.

Klanen er en aktiv del af Vestskov Division som består af 8 aktive klaner. I divisionen er der mange traditionsbundne fællesarrangementer, som vi bakker talstærk op om. Eksempelvis både "Åndssvag-turen" og juleturen.

Møderne program planlægges i starten af hvert halvår, i fællesskab, i form af en halvårsplan. Her byder alle ind med ønskede aktivitet, madmøder, ture ud af huset og lignende. Samtidig holdes der hver anden måned "SAS-møder" (seniorer aktiverer seniorer). Her går planlægningen på tur, så alle får prøvet at planlægge og udføre møder for andre. Det har eksempelvis budt på "Trangia-dysten", Jeopardy, 10-minutterstårn og mange andre fede aktiviteter.

Det seneste år har klanen været på mange ture:

Klanjuleturen er klanens årligt luksusweekendtur, som bliver afholdt i januar måned. Turen byder på luksussommerhus med pool, spa, sauna, julemad, pakkeleg og godt samvær. Klanen mødes i egen hytte og tager i fællesskab afsted mod sommerhuset. Efter indlogering, står turen på hygge, fællesskab og god mad til det går hjemad igen om søndagen.

Back-2-basic turen blev afholdt i kølvandet af klanens ansøgning om holdnings- og værdiskifte gennem tilskud fra DDS' Udviklingspuljen. Holdnings- og værdiskiftet stod på afprøvning af overgang til mere traditionelle spejderaktiviteter og ture, frem for de luksusprægede tendenser som vi ofte har på ture. Turen gik til Gisselfeldengen hvor de nyrehvervede letvægtstelte blev brugt og mere traditionsprægede aktiviteter blev afprøvet. Turen var en stor succes.

OMSU er en skovtur til Dyrehaven og Bakken for område 2. Dagen starter med fælles morgenmad for Vestskov Division i vores hytte hvorefter vi i samlet flok tager toget til Klampenborg. Herfra går vi til ulvedalende i dyrehaven hvor flere klaner har forberedt en aktivitet, som laves til et løb. Efter et par timers aktiviteter tager vi ind på bakken til fri leg.

Klanens sommerlejr gik i år til Skotland. Turen startede med 3 dage i Skotlands hovedstad Edinburgh, hvor vi boede på hostel og tog på dagsudflugter hver dag, for at se mange af Edinburghs attraktioner. Efterfølgende tog vi toget 3 timer mod nordvest til spejdercenteret Lochgoilhead, hvor vi skulle være en uge i deres flotte omgivelser, omringet af bjerge. Ugen bød blandt andet på "burn-run", klatring, sejlads, vandring i bjerge, mountainbiking, kajaksejlads, kanosejlads og meget mere. Turen var en kæmpe succes, med utrolig mange gode minder som vi alle vil se tilbage på.

Lavvuturen gik til Ole Rømer Shelteren i november måned. Det var Leah som stod for turen da hun var ny i vores klan, med hjælp fra Magnus. Vi sov i lavvu og brugte en lavvu-ovn til opvarmning af denne. Shelteren ved siden af blev brugt til at lave mad og have vores ting i. Om lørdagen var der et løb, hvor vi skulle lave en lagkage til Laura, som ikke var med på turen, men havde inviteret os til fødselsdag om aftenen. Efter fødselsdagen tog vi tilbage til lavvuen for at sove. Det var også på denne tur at Leah fik sit gnu-navn og blev en rigtig gnu.

Klanen har alt i alt haft meget et vellykket år, og er blevet rystet endnu bedre sammen end før. Vi ser frem til det kommende år, som kommer til at byde på endnu flere timer i et fantastisk fællesskab, en sommerlejr til Bornholm og mange andre fede oplevelser sammen.

- Klan Selvdød Gnu