

Beretning fra 1. Glostrup Gruppe 2020

I 2020 har 1. Glostrup Gruppe, ligesom formentlig stortset alle andre fritidsforeninger, mærket bølgende gå højt og lavt. Det er derfor også fristende at skrive en beretning om den tyngde vi har mærket i vores kære lille spejdergruppe.

Det føler vi dog ikke stemmer særlig godt sammen med vores ry, omdømme og spejdersange: ”For er vi spejdere eller ej, mukker vi når det gælder nej, gir op når modgangen melder sig, er ikke noget for os.”.

Hånden på hjertet, så er det nok ikke helt sandt, men det har givet og giver os fortsat noget at stile efter. Den høje morale har gået på runde bland os og det er måske heldigt nok, for nemt har det ikke da ikke altid været.

Tilgængæld har glæden været enorm når endelig vi måtte og kunne! Selv med et udråbstegn er foregående sætning en underdrivelse. Stemningen har været tyk af glæde, energi og alle de gode gløser man måtte kunne grave frem.

2020 har mere konkret budt på en hel del forskellige ting. Omkring sommerferiens start gav den gamle gruppeledelse teten videre til en ny og lidt yngre gruppeledelse. De gamle gruppeledere har hver i sær været spejdere i mange år og tjent 1. Glostrup Gruppe trofast i rigtig mange af disse. Den ene havde et ønske om igen at bedrive spejderarbejde i børnehøjde og er derfor fortsat med dette, mens den anden har grebet muligheden for dedikere sig til sit studie.

Den nye gruppeledelse har grebet teten efter bedste evne midt i denne udfordrende tid og gør det indre mindre en bravt godt i undertegnets øjne. Det er måske også her det er passende at nævne at forfatteren af denne beretning udgør den ene halvdel af den nye gruppeledelse ;)

Vi har som nye gruppeledere i den grad fået lov at mærke gruppens og bestyrelsens opbakning og støtte, for hvilken vi er dem umådeligt taknemmelige. Et bedre team skal man lede længe efter!

Grenlederne har gjort et stort stykke arbejde. Når jeg nu skriver stort er der fordi jeg, ikke bare på egen krop og sjæl har mærket det spænd vi har befundet os i, navnlig mellem coronaregler og en ustyrlig lyst til at være og lave spejder, men fordi jeg har oplevet mine medledere finde vej og mulighed på trods af frustrationer og udfordringer.

Vores seniorspejdere har som sædvanlig været løsningsorienteret fra første færd. De lever op til deres motte ”Just Gnu It” (løst funderet i Nike’s slogan). Spejdermøder er ganske fast blevet afholdt online når ikke man måtte mødes og når man endelig måtte mødes og alle kunne deltage pga. begrænsning fandt de også kreative løsninger på dette. Her har glæden også været stor når endelig man måtte mødes i forsamlinger over 10.