

Årsberetning fra troppen

2018 har været et fantastisk, et spændende og også et udfordrende år for troppsgrenen. Vi startede året ud med 2 spejdere og 3 ledere og vi må indrømme at spejd med to spejdere er en udfordring, heldigvis havde vi to fantastiske og engagerede spejdere, så vi klarede den med massere af anderledes aktiviteter, bl.a. Xjump og klatring og et godt samarbejde med Ulf Jarl gruppe.

Efter sommerferien var vi heldige at få en masse nye spejdere op fra junior grenen. Det var en gruppe spejdere med massere af energi, der i den grad var klar til at tage fat på tropstiden.

Vi startede året ud med en hyggetur en weekend i Ejby, hvor fokus var på hygge og at lære hinanden at kende, det gjorde vi ved at tage mærket 24 timer i sovepose, hvor spejderne i 24 timer ikke må forlade deres sovepose. Men det synes vi ikke var udfordring nok, så samtidig med at vi tog dette mærke afholdt vi den store bagedyst i sovepose, hvilket var en spændende udfordring med et super resultat.

Møderne den sidste halvdel af 2018 stod i høj grad på udfordrende madmøder, hvor spejderne oplevede hvor meget forskelligt mad vi kan lave selvom vi er udenfor, bl.a. Tapasbord med hjemmelavet humus og pesto, og lasagne og brød over bål. Ud over det har vi fortsat det gode samarbejde med Ulf Jarl med jævnlige møder sammen og sidst har vi også holdt fast i at vi og troppspejderne elsker at klatre.

Så alt i alt et rigtig godt og spændende år for troppsgrenen og vi glæder os ualmindeligt til det næste år.