

10. februar 2020

Formandens beretning for 1. Glostrup Gruppe

Det er en fornøjelse at være formand for en så velfungerende spejdergruppe og -bestyrelse. Stor tak til alle de uniformerede og forældre, der har ydet en stor indsats i spejderarbejdet, til stor glæde og gavn for gruppens børn. Tak fordi I har lagt en stor del af jeres fritid i gruppen, det er jer der skaber dén succes gruppen er!

Bestyrelsen har i år taget hul på et stort emne, nemlig spørgsmålet om, hvorfor flere børn ikke vil sove ude og dermed ikke deltager i spejderlejre. Det er et stort emne, og vi arbejder videre med det i 2020. Vi har bl.a. lavet en spørgeundersøgelse blandt forældrene. Målet er at flest mulige spejdere deltager i ture og lejre. Det er vores opfattelse, at det er en generel problemstilling, der også findes i andre foreninger og i skoler, at nogle børn har svært ved at overnatte væk fra forældrene.

Bestyrelsens nye tiltag med "forældremandage" er en stor succes. Der er mange forældre der deltager, og det er superfint at få løst nogle af de praktiske ting, mens børnene laver spejderarbejde. Det er en hyggelig måde at få løst opgaverne på, og forældrene er glade for at kunne yde en indsats på et belejligt tidspunkt.

Den sidste weekend inden sommerferien holdt vi "hyttedage", hvor en del forældre mødte op beredt med arbejdshandsker og godt humør. Imens blev der holdt "olympiade" for spejderne.

Vi sluttede spejderåret inden sommerferien med et grillmøde for bestyrelse, ledere samt klan- og roverspejdere. Det var, som altid, en rigtig hyggelig måde at møde på og få sagt tak for året, der er gået.

Vanen tro startede vi spejderåret efter sommerferien i Byparken med et hyggeligt gensynsmøde. Et stort antal spejdere, forældre og søskende mødte op. Det er en god måde at sige velkommen til børn og forældre på, og grenlederne får muligheden for at fortælle, hvad der skal ske den kommende tid.

Juleafslutningen blev igen afholdt grenvis for spejderne. Det er en god og hyggelig måde at ønske hinanden glædelig jul, når det holdes grenvis.

Sidste år indstillede vi en af vores gruppeledere, Jakob Bartholdy, til "årets frivillig leder i Glostrup 2018", da han har lagt utrolig meget af sin fritid og sin sjæl i gruppen gennem mange år. Og minsandten om ikke vi startede året med, at Jakob blev valgt til året frivillige leder 2018! Tillykke til dig Jakob, det er så velfortjent 😊 Hvis man ønsker at læse indstillingen, hænger den på opslagstavlen i hytten.

Pia Gottorp
Bestyrelsesformand

Gruppeledernes beretning

Året startede, som altid, på første hverdagsmandag i januar.

Der har været to ture i grupperegion i 2019:

- Gruppen tog på JOTT (vandreweekend) i maj. Vi havde en hyggelig lejr, godt vejr og dejlige vandreruter. Det var alletiders.
- Set gennem gruppebriller var gruppeturen sidst i maj et højdepunkt. Det er vigtigt at dyrke gruppesammenholdet på tværs af grenene, og ikke mindst var det en fin anledning til at invitere forældre og søskende indenfor og opleve, hvad det der spejder kan.

Det kræver noget at få en spejdergruppe med over 100 medlemmer og en gammel hytte til at fungere. I 1. Glostrup er vi privilegerede. Vores meget aktive bestyrelse bakker op overalt, hvor de kan. Ikke mindst på arbejdsmandagene, hvor vi med stor taknemmelighed ser talrige forældre komme og give en hånd. Her sker der synlige forbedringer af de rammer, vi har for spejderarbejdet. Det er så meget sjovere og nemmere at være spejderleder, når bestyrelse og forældre støtter aktivt.

Vi har mange ledere. Dygtige og engagerede ledere, der uge efter uge laver spejdermøder og ture og gør sig umage for at give spejderne en så magisk spejdertid som muligt. Det er en fornøjelse og et privilegium at være gruppeleder for den slags mennesker.

Der er sket lidt ændringer i ledersammensætningen i løbet af året. Martin stoppede ved udgangen af året i juniorgrenen og helliger sig nu sin familie og sit arbejde. Vi siger tak for indsatsen. En af vores seniorer, Frederik, er trådt til i mikrogrenen og senere overgået til juniorgrenen. Andreas G. overtager efter Philip og skal fremadrettet lede minigrenen sammen med Sheila. Philip bliver i minigrenen som assistent.

Louise og Jakob stopper som gruppeledere efter sommerlejren 2020. Heldigvis er Bo og Philip trådt til og er i gang med at blive kørt ind i gruppelederarbejdet. Louise forventer at blive ved som assistent i mikrogrenen og Jakob bliver som leder i juniorgrenen.

Tak for endnu et godt år i 1. Glostrup til ledere, bestyrelse og forældre.

Gruppeledere

Bo, Philip, Louise og Jakob

Mikrogrenens beretning

I mikrogrenen har vi haft et godt spejderår. Vi har deltaget på JOTT i maj måned, hvor vi vandrede 10 km, som vist med alle afstikkerne ud i skoven, op i træer og ud og bestige Skovtårnet vel nærmest blev til 20 km. Det var rigtig hyggeligt omkring bålet og madlavningen i lejren, og nogle af mikroerne ville gerne have overnattet. Derfor har vi for 2020 besluttet at lave en tur med overnatning sammen med forældrene i januar, overnatning på JOTT i maj uden forældre og 3 overnatninger på sommerlejren i Sverige sammen med forældre. Det glæder vi os rigtig meget til.

Vi har taget mærkerne: en god kammerat, spis naturen, hulebygger, sansekender og 10 km. Vi har lige færdiggjort 1-hjælp, stjerne-kigger, mørkeforløb, 5 km og skal i gang med klar dig selv mærket. Så mikroerne har fået en del nye mærker på uniformen, og vi har lavet en masse fantastiske aktiviteter, lege og oplevelser. Vi har også lavet små håndværk som nøgleringe, armbånd, perler, træbilleder o.l., udforsket naturen, lavet bål, ristet utallige skumfiduser, kastet med farvet flødeskum på forældre, julehygget og meget mere.

Mikrolederne har som tilgang til mikrospejderarbejdet, at det skal være så simpelt, at spejderne kan gøre selv, at vi skal have tid og rum til nærvær med hver enkelt spejder, vi arbejder i mindre grupper, så det bliver nemmere at indgå i fællesskab, og der skal være plads til sjov og leg. Derfor vil vi gerne være mange ledere til stede, da det er en mission der kræver overskud.

Vi har i ledergruppen været lidt ramt af arbejde, studier mm., og vi vil stadig gerne opnormere på 1-2 ledere for at kunne møde spejderne bedst muligt. Vi sendte 6 spejdere op til minierne, men der er kommet en del nye. Så vi er som vi plejer 12-15 mikroer.

I 2019 har mikroerne også deltaget på Skt. Georgsdag, som er bygget op omkring sagnet om Skt. Georg, der uden at ville have noget redder prinsessen samt spejderloven. Vi arbejdede med at være en god kammerat og gøre noget godt for naturen, og hvad vi gerne vil gøre for at gøre verden bedre, og mikroerne malede det på små sten, som kunne minde dem om det. Vi lovede at gøre vores bedste for at overholde spejderloven.

Vi deltog også på gruppeturen sammen med resten af gruppen, og mikroerne gravede naturfælder, var på spejderløb med opgaver og de fik taget pandekagevendermærker, som kun kan tages på gruppeturen og hyggede sammen med spejdere, forældre og ledere.

Vi glæder os til 2020 og til gode oplevelser sammen med mikrospejderne.

Mange spejderhilsner fra
Mikrolederne Johanne og Jacob
Mikroassistenterne Grethe, Louise og Freja

HVORDAN ER DET AT VÆRE MINI I 1. GLOSTRUP GRUPPE?

Det svarer minierne på

Kort fra lederne

Vi har haft et forrygende år med mange sjove møder og ture. Vi har arbejdet med faste patruljer, hvor ungerne selv skal bestemme ny patruljeleder hver mandag, og så har patruljelederen skullet sørge for, at alle i patruljen fik at vide, hvad der skulle ske og hvad der skulle laves på mødet. Lederne laver to ture om året, hvor vi planlægger halvåret og alle de aktiviteter, der skal være. Vi laver de ture, så vi kan gå i dybden med de ting, vi skal lave og sørge for de bedst mulige aktiviteter. Vi bestræber os på så mange ture som muligt og kan kun opfordre til, at ungerne kommer med på dem, ikke kun fordi vi laver nogle fede ture, men også fordi det er med til at skabe deres historie og identitet som spejder.

Igen i år har vi valgt, at det er minierne der fortæller, hvordan det er at være spejder. Vi har spurgt de minier, der var til mødet den 27. januar 2020, om at fortælle om deres opfattelse af mini-livet i 1. Glostrup Gruppe.

Spejderhilsen

Kent, Leah, Philip, Andreas og Sheila

Axel, Benjamin og Carmen

Benjamin: Det er sjovt, fordi vi bliver proppet med SLIK. Jeg glæder mig til Åndssvag turen. Hvorfor kan man ikke komme om torsdagen?

Axel: Vi lærer mange ting, men det er ikke som i skolen. Jeg tror jeg har lært nok til, at hvis jeg bliver fortabt i skoven, ville jeg godt kunne klare mig, hvis jeg havde lidt udstyr. Vi lærer lidt af det hele, nogle ting er vigtigere end andre. Vi kan bruge tingene vi har lært til mange ting, ikke kun klare sig i naturen, men også til andre ting. Der er nok ledere til at hjælpe, når man er ked af det. Lederne er gode til at lave ture.

Carmen: Man lærer om naturen og hvordan man kan overleve, historier om ting og være ude i fritiden og ture. Man får nye venner, man laver nogle sjove ting, som at snitte og lege. Nice.

Carl, Ester og Fenja

Carl: Jeg kan godt lide spejder, fordi der er mange ledere, og der er mange man kan lide, fordi man er venner og har det sjovt. Man lærer meget om naturen, og man lærer at binde knob, snitte og hugge med økse. At man kan komme ud og lave noget i stedet for at side foran en skærm.

Ester: Det er virkelig sjovt og hyggeligt. Det er nogle søde mennesker, jeg er sammen med og det er sjovt. Det er rart, og man er ude i naturen og lærer den at kende. Det er rart at mærke at jeg er ude i naturen, jeg spørger min søster om vi skal ud og lege.

Fenja: Det er sjovt og man lærer mange ting, det er sjovt at man lærer nogle ting, man ikke kendte og man ikke lærer andre steder. Det er dejligt at man er rare og søde ved hinanden.

Freya, Isak og Lea

Freya: Det er sjovt, fordi man laver bål og at tage mærker. Det er sjovt at være på ture, det er ikke svært.

Isak: Det er sjovt, fordi man laver bål og en masse forskellige andre ting. Det sjove er at det er lidt som et spil, fordi man skal få så mange mærke, man skal ligesom opnå ting. Hvis man har haft en kedelig dag i skolen og så kommer man over og laver noget rigtig rigtig sjovt. Første-hjælp er rigtig sjovt, Tutten på lejre er godt. På en tur, inden vi skulle hjem, kastede vi grankogler efter hinanden, det var sjovt. (Note fra Sheila: der var ingen ledere.....)

Lea: Det er godt, fordi er gode venner, og vi laver nogle sjove ting. Det er sjovt at være på tur.

Oliver, Marcus og Malthe

Oliver: Jeg synes det er hyggeligt og godt. Vi lærer en masse sjove ting. Det er sjovt at lave morsekoder, koderne er nemme når det er lært.

Marcus: Jeg synes det er spændende og sjovt. Det er hyggeligt og svært, mellem svært... Når vi laver ting, jeg ikke har prøvet f.eks. spionlegen med morsekode.

Malthe: Det er meget sjovt, fordi vi har lært en masse lege og lavet sjove ting som cæsarkode og morsekode. Jeg kan godt lide det her, jeg føler mig tryk og har mange venner. Jeg kan godt lide at være her. Alt i alt er det godt at være her. Der er fedt at være spejder.

Theo, Silje og Therese

Theo: Det er rigtigt hyggeligt og man samarbejder meget. Man får mange nye venner, og man kan hygge sig meget mere, når man er sammen med mange folk. Nogle gange om mandagen er det hårdt, fordi man er træt, men når man så er her er det sjovt. Det er meget hyggeligt, hvis der er nogle af ens venner der er flyttet, så ser man dem hernede.

Silje: Det er sjovt at være på ture, fordi man hygger meget, og man lærer nogle nye ting. Det er rigtig sjovt om mandagen, fordi man laver nogle sjove ting f.eks. at lære koder og nye alfabeter.

Therese: Man må meget mere her end derhjemme f.eks. at bruge en økse og snitte. Mandage, efter en lang skole, så er det sjovt at komme til spejder.

Tobias

Tobias: jeg synes det er sjovt og så kommer man også udenfor, i stedet for at sidde inde hele tiden. Det er sjovt at være på tur, og man laver forskellige ting. Om mandagen glæder jeg mig til at være her, fordi det er hyggeligt. Vi laver nogle sjove ting, og man lærer meget. Det bedste ved spejder er ture.

Juniorgrenens beretning

Vi startede året med en endagstur i Vestskoven. Spejderne gik på egen hånd fra hytten til Herstedhøje, hvor de søde ledere ventede med varm suppe over bål. Det var en dejlig måde at starte året på. Næste højdepunkt i det tidlige forår var Divisionens Junior OL. Vi fik en primitiv weekend ud af det og en flot førsteplads. Juniorerne scorede mange points på gåpåmod, kammeratskab og samarbejde.

Gruppen tog på JOTT (vandre-weekend) i maj og vi var med. Vi havde en hyggelig lejr, godt vejr og dejlige vandreruter. Der blevet uddelt nogle km-mærker den weekend. Sidst i maj var vi på gruppetur, og der var mange, der tog deres forældre og søskende med. Det var fedt at vise jer alle sammen, hvad spejder er for noget. Det er altid noget specielt, når vi er mange sammen. Som ledere var det skønt at opleve den store forældreopbakning til vores arbejde med spejderne.

Sommerlejren gik til Nekselø. Vi havde en dejlig uge med blæst og lidt regn. Vi gik øen rundt, var ude og bade og satte drager op. Desuden byggede vi en god lejr og hyggede os gevaldigt. De tålmodigste af juniorerne prøvede at snitte en ske. Det tog tid og krævede fingersnilde og koncentration. Det er altid en helt særlig ting at være på lejr i en hel uge. Man kommer ned i tempo. Alt tager længere tid uden moderne hjælpemidler, og alle er nødvendige for at få

dagligdagen i lejren til at køre. Vi lærer hinanden godt at kende på så lang en lejr og kommer hjem som endnu bedre kammerater end vi var, da vi tog afsted.

Efter sommerferien tog vi afsked med de ældste juniorer, som blev rykket op i troppen. Heldigvis fik vi nogle superseje nye juniorspejdere rykket op fra minigrenen. De nye juniorer kom i patrulje med de ældre og vi kører med to faste patruljer, Ulve og Flagermus. Begge patruljer fungerer godt, og spejderne er virkelig søde ved hinanden.

Vi deltog naturligvis på divisionens juniortræf, hvor vi lærte spejdere fra de andre grupper at kende i blandede patruljer. En hyggelig og social weekend.

To ledere, Jesper og Thomas, tog på skovmandskursus og kom hjem med masser af viden og inspiration. Det blev til et langt og spændende skovmandsforløb. Spejderne lavede primitivt værktøj, lærte bålændingsteknikker og alt om bivuakering. Vi sluttede forløbet af med en skovmandstur, hvor vi blandt andet stegte hele kyllinger på bål og sov i selvbygget bivuak.

Årets sidste tur var juleturen, der foregik i vores egen hytte. Det stak af i den helt store madlavningsfest og all in på hygge.

Tak for et fantastisk spejderår, fyldt med gode oplevelser og masser læring for både børn og voksne. Vi ses i 2020.

Juniorlederne:

Laura, Nikoline, Thomas, Jesper og Jakob

Troppens beretning

2019 har stået på et år med mange flere spejdere, hvilket gør vores mandagsmøder sjovere og lederne gladere. Vi har fortsat vores passion for mad og lavet kokkens efterfølger: pizza, tapasgilde med hjemmebagt brød over bål og meget mere. Baconmærket er blevet taget af de tropspejdere, som kunne gennemføre at spise ét kg bacon på en time.

Troppen er også blevet sejere til kort og kompas, bedre til bål og er blevet delt i patruljer og udfordret på sammenhold og samarbejde. Ligeledes var det året, hvor vi havde en skøn sheltertur i foråret oppe ved Dyrehaven, den årlige vandretur JOTT med gruppen og en sommerlejr med en 4-dages hejk.

På sommerlejren havde vi en super dag på Kragerup Gods Go High klatrebane og boede bl.a. ned til Roskilde fjord, hvor vi havde lejr bål med havudsigt. Det var en hård tur med oppakningen på ryggen, men vi havde de sejeste spejdere med, der undervejs også lærte vigtigheden af at pakke deres rygsæk korrekt. Efterårets tur var en rystesammentur i hytte, hvor vi tog 24 timer i sovepose samt kæmpede om æren i den store bagedyst undervejs i soveposerne.

Vi glæder os til flere ture i 2020, og vores spejdere vil have mere bål, brand, flammekastere og eksplosioner... stay tuned!

Bo, Gitte, Sam og Magnus

Klan Selvdød Gnu's beretning

Klan Selvdød Gnu er seniorgrenen i 1. Glostrup Gruppe. Vi mødes hver torsdag kl. 19.00-21.00. Vi er 21 spejdere i klanen, hvoraf ca. 15 af os er aktive. I løbet af året har vi en masse forskellige aktiviteter med og uden spejdertørklæde på.

Klanen er en aktiv del af Vestskov Division, som består af 8 aktive klaner. I divisionen er der mange traditionsbundne fællesarrangementer, som vi bakker talstærk op om. Eksempelvis både "Åndssvag-turen" og juleturen.

Vores møders program planlægges i starten af hvert halvår. Denne halvårsplan ser lyset via en fælles brainstorm. Her bliver alle hørt og får sat deres præg på halvårets aktiviteter som fx vafelmøder, brætspilmøder og svømmehalsmøder. Herudover har vi også fundet på en type møde kaldet "SAS" (seniorer aktiverer seniorer). Ved denne type møde går planlægningen på tur, så alle får prøvet at planlægge og udføre møder for andre. Disse møder har eksempelvis budt på konkurrencer i spejderfærdigheder eller bingo banko.

Årets ture

- Lavvu tur: Her havde vi et "Dansk med dansk på" tema, som startede med en masse tegn og dårligt vejr. Der blev overskud til en øksekastningskonkurrence lørdag, men grundet vejret afkortede vi turen.
- Gnuletur: Denne tur er klanens årlige luksusweekendtur, som bliver afholdt i januar måned. Turen byder på luksussommerhus med pool, spa, sauna, julemad, pakkeleg og godt samvær. Klanen mødes i egen hytte og tager i fællesskab afsted mod sommerhuset i Nordsjælland. Efter indlogering, står turen på hygge, just dance battle, Mario Kart og ej at forglemme fællesskab og god mad til det går hjemad igen om søndagen.

Divisionens juletur: Her indtog vi fredag aften Hareskoven for at forville os forbi nogle fede poster med temaet "Bandekrig"-weekendens tema. Der blev dannet diverse bander og efter at have lavet bl.a. et rygmærke, skaffet penge samt øvet sine kastevner stod det på en episk "bandekrig" med melbomber. Turen sluttede af med en julefrokost lørdag aften og turen hjemad søndag morgen.

Sommerlejr til Bornholm: Vi havde bestemt os for at klanens sommerlejr skulle gå til Bornholm. Vi var afsted i en uges tid med biler og en base på Lejrpladsen Baunehøj. Herfra tog vi ud og besøgte bl.a. Opalsøen, Hammershus, Svaneke og meget mere. Vejret var med os og turens stikord må være tissemyre, 1813 og de gode solskoldninger.

Klanen har alt i alt haft et vellykket år og er blevet rystet endnu bedre sammen end før. Vi ser frem til det kommende år, som kommer til at byde på endnu flere timer i et fantastisk fællesskab. Sommeren 2020 drager vi mod Sverige på en sommerlejr på Gillastugan Spejdercenter med resten af gruppen.

Klan Selvdød Gnu

Rovergrenens beretning

Året er gået sin vante gang i rovergrenen. Igen i år har udekøkkenet optaget os det meste af de lyse aftener men så sandelig også de mørke. Årets projekter har spændt over at bygge tag over stenovnen, fjerne "bunken" i indkørslen og etablere udekøkkenvasken. Der er selvfølgelig også blevet tid til de sociale arrangementer og hygge i form af de regelmæssige spisemøder, grillning til byggeprojekterne, brætspilsaftener og selvfølgelig en æbleskivebagningskonkurrence i december og en julemiddag, med and og brunede kartofler alt sammen lavet i stenovnen, op til jul.

Næste spejderår vil bringe meget mere udekøkken, samtidig med at vi arbejder på at få shinet gruppeskiltet op og hængt på plads over indkørslen.

Spejderhilsen Roverne